

Leen op 25 september 2021 een levend boek bij de bibliotheek Gouda

Een boek laat je kennismaken met andere werelden, andere mensen, andere gedachten. Gaandeweg krijg je er zo meer begrip voor. Dat is ook precies het idee achter de 'Human Library', waarbij je een levend boek leent.

Levende boeken

Levende boeken zijn mensen van vlees en bloed die je in het dagelijks leven niet snel spreekt. Het zijn mensen met een bijzonder (levens)verhaal. Ze vertellen je bijvoorbeeld hoe het is om te leven met niet-aangeboren letsel, hoe het is om een oorlogsgebied te ontvluchten en een nieuw leven op te bouwen in een ander land, of hoe het is om onzichtbaar ziek te zijn.

Bibliotheek Gouda

In 2000 is het project gestart in Denemarken onder de titel 'menneskebiblioteket' en inmiddels is de Human Library wereldwijd bekend. In Gouda leent de bibliotheek Gouda levende boeken uit. De eerstvolgende keer dat dat gebeurt is op zaterdag 25 september vanaf 13.00 uur in de Chocoladefabriek aan Klein Amerika 20. Tijdens deze editie kun je levende boeken lenen met titels als 'Verborgene armoede', 'Puppyplay' en 'Transgender'. Op www.bibliotheekgouda.nl/humanlibrary staan de boekbeschrijvingen. Het lenen van een levend boek is gratis.

